



*De ouders van G. VER
Weekendbrief, onder tabblad 'Eikeltje'
De site van Scouts Tereken, www.tereken.be
Wereldwijde web*

Liefste moeder, liefste vader

De tijd is gekomen: de tijd dat ik de wijde wereld in trek. Ik was al langer met het idee aan het spelen, maar nu heb ik besloten dat ik de roep in mezelf moet volgen en de wereld moet gaan ontdekken.

Ik wil jullie bedanken voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben, maar vrijdag 30 oktober om 19u zal ik in perfect uniform naar het station van Sint-Niklaas gaan om vervolgens de trein te nemen naar andere oorden, samen met een groep andere ontdekkingsreizigers.

Vergeef me ook dat ik in jullie geldpot heb gezeten: ik heb er 35 euro uitgenomen en overgeschreven naar BE51 0636 9357 2162 om mijn reiskosten te vergoeden.

Jullie moeten zich over mij geen zorgen maken, want ik heb mijn trekkersrugzak mee met alles wat ik nodig heb: een warme slaapzak, een goed matje, een gamel met bestek, een beker, een handdoek, mijn zaklamp, mijn toiletzak (gevuld met tandenborstel, tandpasta, deo...) en voldoende warme kledij. Zeker dat laatste heb ik genoeg mee, want de wijde wereld kan bar en koud zijn!

Ik zal jullie nooit vergeten!

Groeten

Geronimus Iver

P.S.: ik hoor hier net dat het gaat om een weekend! 1 november ben ik er dus al terug, rond 13u! Tot dan!

Geronimus Iver

Vanuit onverkennde oorden

