



Aloha!



EEN VLUCHT NAAR HAWAÏ

Vrijdag 30/10 om 18u15

tot

Zondag 01/11 om 15u

Station van Sint-Niklaas

Aloha Jonggivers! Net als de trekvogels zoeken wij tijdens ons weekendje warmere oorden op. Op zoek naar beter weer en betere golven trekken we naar Hawaï!

Wat je zeker niet mag vergeten (buiten je surfplank natuurlijk 😊) in je trekkersrugzak te steken:

- Slaapzak en matje
- Perfect Scoutsuniform (aan te doen vrijdagavond)
 - Regenkledij
- Warme kledij (voor onderweg natuurlijk)
 - Verkleedkledij (Thema Hawaï)
 - Toiletgerief
 - Stevige schoenen
- Gamel, bestek en keukenhanddoek
 - Zaklamp

Gelieve op voorhand 30 euro over te schrijven naar BE72 0636 9606 0416

Laat ik thuis:

- GSM, er is toch geen bereik op een eiland.
 - Horloge
- Snoep, genoeg kokosnoten voor iedereen!

**Tot
dan!**